

URGENTE oproep i.v.m. de a.s. Gemeenteraad verkiezingen – maart 2022

Ongetwijfeld zullen er, zoals eerder bij de vorige landelijke verkiezingen, nieuwe partijen mee gaan doen. Er zijn gelukkig steeds meer mensen, die inzien, dat het huidige politieke beleid niet klopt. Het moet anders, maar hoe dan wel ??

Er is voor zover ik weet, maar 1 partij, die de wortel van alle problemen scherp ziet en ook de oplossing heeft. Er is namelijk één heel groot probleem en ook maar één oplossing.

We hebben nu al tientallen jaren onze Almachtige Schepper de rug toegekeerd. Hij heeft vaak gewaarschuwd en wat er nu gebeurt aan ellende, zijn de eerste voorboden van grotere rampen. Tenzij Hij ons genadig is en het in Zijn plan past, zal er nog wat genadetijd zijn, voordat de zware oordelen gaan komen. Bedenk daarbij, dat deze beginnen bij het 'huis Gods'. (1 Petrus 4:17)

Het probleem:

Wij, ons volk, hebben de vloek over Nederland uitgeroepen, actief en passief. De Bijbel is er erg duidelijk over hoe je gezegend wordt, of wanneer je de vloek, de gevolgen van je verkeerde daden, ervaart. (Bijv. Deuteronomium 29 & 30). Het kan zijn, dat je jezelf niet herkent in wat daar genoemd wordt, je noemt jezelf christen, gaat naar de kerk, leeft 'zoals het hoort', etcetera.

Maar zelfs al zou je een rechtvaardige zijn, zoals bijv. Daniël, volgde je Daniels voorbeeld (Daniël 9)? Hebben wij het niet toegelaten? Hoe vaak hebben we gebeden voor onze overheid? Hoe hebben we ons in slaap laten sussen, door de normen en waarden van de wereld te aanvaarden en te genieten van haar genot. Wereldgelijkvormig i.p.v. 'veranderd door de vernieuwing van ons gemoed' Rom 12:1 (SV) In elk geval gold voor mij, tot Vader me wakker schudde.

De oplossing:

We kunnen nog berouw krijgen en namens ons zelf en ons volk schuld erkennen en ons bekeren. Vader, wees ons genadig! Daniël vereenzelvigde zich met zijn volk ('wij' en 'ons') en bad o.a.:

5 Wij hebben gezondigd, en hebben onrecht gedaan, en goddelooslijk gehandeld, en gerebelleerd, met af te wijken van Uw geboden, en van Uw rechten. **6 En wij hebben niet gehoord naar Uw dienstknechten, de profeten, die in Uw Naam spraken** tot onze koningen, onze vorsten en onze vaders, en tot al het volk des lands. **7** Bij U, o Heere! is de gerechtigheid, maar bij ons de beschaamdheid der aangezichten, gelijk het is te dezen dage; bij de mannen van Juda, en de inwoners van Jeruzalem, en geheel Israëel, die nabij en die verre zijn, in al de landen, waar Gij ze henengedreven hebt, om hun overtreding, waarmede zij tegen U overtreden hebben. **8** O Heere! bij ons is de beschaamdheid der aangezichten, bij onze koningen, bij onze vorsten, en bij onze vaders, omdat wij tegen U gezondigd hebben. **9** Bij den Heere, onzen God, zijn de barmhartigheden en vergevingen, alhoewel wij tegen Hem gerebelleerd hebben. **10 En wij hebben der stem des HEEREN, onzes Gods, niet gehoorzaamd**, dat wij in Zijn wetten wandelen zouden, die Hij gegeven heeft voor onze aangezichten, door de hand van Zijn knechten, de profeten. **11 Maar geheel Israëel heeft Uw wet overtreden, met af te wijken, dat zij Uwer stem niet gehoorzaamden**; daarom is over ons uitgestort die vloek, en die eed, die geschreven is in de wet van Mozes, den knecht Gods, dewijl wij tegen Hem gezondigd hebben. **19** O Heere, hoor! o Heere, vergeef! o Heere, merk op en doe het, verdraag het niet! Om Uws Zelfs wil, o mijn God! (Daniel 9 SV – raadzaam in je Bijbel het hele gebed te lezen)

Wat een genade, dat Vader juist in deze tijd een partij heeft laten geboren worden, die dit serieus neemt en in praktijk brengt. Ik was onder de indruk van haar programma; helaas kwam ze niet in de 2^e kamer, maar tijdens de campagne zijn in elk geval velen met de boodschap bereikt.

Nu krijgen we een 2^e kans. Deze partij doet mee in zoveel mogelijk gemeenten.
Ook in onze gemeente?

Het is mijn verlangen en gebed, dat dit gebeurt. Maar dan moeten we snel handelen. Het komend weekend sluit de aanmelding. Dus als je kan instemmen met de hoofdpunten, m.n. punt 1 is waar het om gaat, zou je kunnen reageren. De overige punten zijn zoals, met de kennis van nu, het de partij het beste lijkt. Maar met gemeentebestuur gaat het uiteraard om vroeg geïnformeerd te zijn, argumenten voor je standpunt uit te dragen en verkeerde plannen te voorkomen. Vader kan werken door weinigen, al zou er ook maar 1 in de raad komen, mits er een biddende achterban is; en die zou er moeten kunnen zijn.

Dan wordt Zijn stem gehoord in de raadsvergaderingen. Dit is wat we tot dusver zo missen in de politiek!

En dan kunnen bestuur en de raadsleden rechtstreeks verantwoordelijk gehouden worden, voor dat er verkeerde besluiten worden genomen.

Over welke partij gaat het?

**[POLITIEKE PARTIJ JEZUS LEEFT](#) (KLIK OP LINK VOOR VOLLEDIG PROGRAMMATEKST)
VOOR EEN MAATSCHAPPIJ GEBASEERD OP LIEFDE EN GERECHTIGHEID**

- KIES VOOR JEZUS
- KIES VOOR LEVEN
- KIES VOOR EEN GROENE EN DUURZAME SAMENLEVING
- KIES VOOR AFSCHEID VAN DE EUROPESE UNIE
- KIES VOOR EEN SOCIALE EN EERLIJKE SAMENLEVING
- KIES VOOR ISRAËL
- KIES VOOR GOED ONDERWIJS
- KIES VOOR ZELF SUPPORT
- KIES VOOR VEILIGHEID

Via bovenstaande link klikt, dan kom je op een pagina met deze punten met daarnaast een rood rondje met en +. Als je daarop klikt lees je, meer info hierover.

Er is veel onvrede in de maatschappij, maar tot dusver nog geen oplossing.

Daar maakt juist deze partij het grote verschil.

Mijn oproep is, om bovenstaande biddend te overdenken.

Zelfs als zou blijken, dat er te weinig stemmen komen voor 1 (of meer) zetels, is dit is een mooie mogelijkheid om het goede nieuws van Vaders Woord bekend te maken en de mensen echte hoop te bieden en te worden gered.

Als je dan doet, wat je ervaart te moeten doen, dan mogen we de rest aan Vader overlaten en Hij zal doen wat Hem behaagt.

17-02-2022 [Gerard K. Boersma](#)