

Dordrecht, oktober 2010

## WAARSCHUWING AAN HET NEDERLANDSE VOLK

Op 25 oktober 2010 overhandigde ik aan Mr. Van der Staay van de S.G.P. onderstaande boodschap en sprak er met hem over. Tevens bezorgde ik de boodschap bij de Directeur van het Kabinet van onze Koningin, bij Minister President Rutte en bij de heer Wilders met een begeleidende brief en bezorgde hem aan de 1<sup>e</sup> en 2<sup>e</sup> Kamerleden.

Het is mijn gebed en vriendelijk verzoek of u aan de verspreiding van deze boodschap wilt meewerken door hem door te mailen.

---

**ALS NEDERLAND ZICH NIET BEKEERT, WACHT HET OORDEEL**, zo luidde de kop van een artikel in het Ref. Dagblad dd. 20 oktober 2010 waarin zij onderstaande boodschap hebben samengevat, waar ik het RD. zeer dankbaar voor ben. Het is mijn gebed dat in de eerste plaats christenen tot inkeer, gebed, verootmoediging en bezinning komen.

Dit kan het dreigende oordeel van God afwenden!

**“HET ROER GAAT OM”** zo was in het Algemeen Dagblad te lezen toen de kabinetsformatie rond was. Daarbij een foto van *‘de drie lachende heren’*, Rutte, Verhagen en Wilders. Wat valt er te lachen?

‘De klus is geklaard’. Ze gaan regeren. Hoe zal het gaan? Hoe lang zal het nieuwe kabinet stand houden, is een vraag die burgers stellen. De tijd zal het leren. Maar is het tij nog te keren? Dat is de vraag die mij bezig houdt, en dan vooral gezien vanuit Bijbels perspectief. Want ons land verloedert steeds verder, het lijkt een hellend vlak, alle remmen lijken los. Een doemdenker ben ik niet maar wel een realist.

Over ethische kwesties is door ‘de drie heren’ nauwelijks gesproken. Maar daar zal men wel spoedig toe gedrongen worden, als ik het artikel in Ned. Dagblad (1 oktober 2010) over pedofilie moet geloven. Dit alles vanwege de wantoestanden in de R.K. kerk. U weet wat ik bedoel. Hoe neemt immoraliteit en bandeloosheid toe in dit land. Wat hebben we in het vooruitzicht? Homopraktijk werd bij de wet geregeld, zal het met pedofiliepraktijk ook zo gaan? Nog een stap verder, dan wordt seks met dieren toegestaan en kan iemand met z’n hond of kat naar het stadhuis om ‘een’ huwelijk te sluiten.

Misschien lacht u hier om, maar de perversiteit kent geen grenzen. In dit land kan alles. Wat gaan wij en ons nageslacht nog meemaken? Wat zal de toekomst brengen? Het moslimfundamentalisme over ons?

Een week voor Prinsjesdag werd in de Waalse Kerk de Kroonbede gehouden. Deze werd geleid door Aart Fraanje. Hij heette iedereen welkom. Na het zingen van Psalm 147 vers 4 en 6 las hij Gods Woord, de Bijbel, uit Filippenzen 4 vers 8 en 9 en 1 Timotheus 2 vers 1 tot 7 en sprak een enkel woord over het thema: **De weg naar waardigheid.**

Een aantal mensen gaven getuigenis hoe ze het gebed voor de overheid waarmaken, waaronder Foekje Koerselman. Zij legde de vinger bij de zere plek, en stelde dat het aanpassen van christenen aan de maatschappij bijdraagt aan de ontkerkelijking. Moslims zijn nog wel te herkennen, maar christenen nauwelijks. Zij doelde vooral op gedrag en kleding. Dan rijst in de eerste plaats de vraag hoe dit bij ons christenen kan veranderen. Hoe kan in de kerk(en) het tij keren? Hoe kunnen we uit de geestelijke armoede komen waar we samen in verkeren? En het is bekend dat ongelovigen, zowel in de politiek als in de samenleving, helemaal niets begrijpen van al die 'christelijke' stromingen. Wij als christenen kunnen ons er alleen maar diep voor schamen. Twist, ruzie en tweedracht zijn het beeld van de kerk(en).

Na afloop van de Kroonbede sprak ik nog met de fractieleiders van CU. en SGP. en benadrukte dat 'het oordeel begint bij het huis van God', zoals we dat in de Bijbel kunnen lezen. (1 Petrus 4 vers 17) Over de droevige situatie van de kerk(en) was in de – voorgelezen – gebeden niets te merken. We waren toch als christenen bij elkaar? Dan hadden we toch best 'de hand in eigen boezem' kunnen steken? Het is dringend nodig, dat wij als christenen ons verootmoedigen, zoals Daniël, Ezra en Nehemia deden, met een beschaamd gelaat onze knieën en hoofden buigen, zowel in de binnenkamer als collectief. Ons vernederen. Langs die weg is er hoop en verwachting.

Het nieuwe Kabinet heeft één pluspunt. Dat is dat Rutte, Verhagen en Wilders positief tegenover Israël staan. Is dat dan zo belangrijk? Jazeker, want wie het volk van God aanraakt, raakt Gods oogappel aan, en dat is pijnlijk. Maar wie Israël zegent, zal zelf gezegend zijn.

Toch blijven er nog zeer veel zaken die niet goed zijn. Velen vragen zich bijvoorbeeld af wat de 'C' van C.D.A. nog te betekenen heeft. Maar ja, wat is dan het alternatief? C.U. en S.G.P. zijn het ook in veel zaken niet met elkaar eens. Kortom, wat is de chaos en verwarring en de nood in Kerk en Staat groot. Wat heeft de Bijbel ook hierin veel te zeggen en te leren. **Wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen!** Wij houden ons hart vast, bedenkend dat God niet alleen een God van liefde is, maar ook een rechtvaardige en heilige God, die wel de zondaars liefheeft maar de zonde haat. En ons land is en wordt overspoeld met zonde en ongerechtigheid.

Moslimfundamentalisme is ook een dreigende vloed. Kent u een land waar Moslims de macht hebben en waar geen christenvervolging is?

Als we denken aan allerlei goddeloze en gruwelijke wetten die er zijn, hoe kan God ons dan nog langer verdragen?

